

Η Κατερίνα γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Χανιά. Η αγάπη της για την Αγγλική γλώσσα δημιουργήθηκε όταν ήταν ακόμη στην Δευτέρα δημοτικού. Η φωτογραφική μνήμη της και η αντίληψή της, την βοήθησαν να μαθαίνει γρήγορα και να περνάει τις τάξεις και όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία εύκολα. Δεν άφησε κανένα πτυχίο που να μην πάρει Elementary, Basic, Standard, Cambridge First Certificate, Cambridge Proficiency, Michigan Proficiency. Από μικρή ήθελε να γίνει καθηγήτρια Αγγλικών. Δυστυχώς, οι γονείς της λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπόρεσαν να την στείλουν να σπουδάσει στην Αθήνα που επιθυμούσε πραγματικά. Δήλωσε το Ηράκλειο και εισήχθη στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων με την υψηλότερη βαθμολογία στην Ελλάδα. Οι σπουδές της ξεκίνησαν το 2002 και ολοκληρώθηκαν το 2006 κατά τη διάρκεια των οποίων ξεχώρισε ως η πέμπτη καλύτερη φοιτήτρια της σχολής.

Το 2002 όμως, έχοντας κλείσει τα 18 πια, με την επάρκεια προσόντων και την άδεια διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας στα χέρια, ξεκίνησε να διδάσκει Αγγλικά. Επιτέλους, το όνειρό της έγινε πραγματικότητα. Παρακολουθούσε συνεχώς επιμορφωτικά σεμινάρια για να βελτιώνεται και να μαθαίνει νέες μεθόδους διδασκαλίας. Δουλεύοντας, κατάφερε να αποκτήσει εμπειρία και έμαθε να συνεργάζεται με συναδέλφους και να γνωρίζει μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες. Οι υποτροφίες από το πρώτο πτυχίο, έδωσαν ανάσα στα οικονομικά της και τα χρήματα που κατάφερε να μαζέψει διδάσκοντας Αγγλικά, τα ξόδεψε για να πάρει στα χέρια της το πολυπόθητο πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Το 2007 έδωσε κατατακτήριες εξετάσεις στα Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας όπου εισήχθη με την δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία. Επέλεξε τον τομέα Γλωσσολογίας. Οι σπουδές για το δεύτερο πτυχίο ξεκίνησαν το 2007 και ολοκληρώθηκαν το 2011. Το αποκορύφωμα όμως ήταν η ορκωμοσία. Φορώντας τήβεννο και παίρνοντας τον όρκο ένιωθε ικανοποίηση. Τα είχε καταφέρει. Ο στόχος της επετεύχθη, εμπλούτισε το γνωστικό της πεδίο και τώρα ήταν σε θέση να μεταφέρει τις νέες γνώσεις στους μαθητές της.

Κατά την διάρκεια των σπουδών και των δυο πτυχίων δούλεψε διδάσκοντας Αγγλικά σε όλα τα επίπεδα καθώς και Πληροφορική, σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, στο ΑΤΕΙ Χανίων, σε κέντρα Πληροφορικής και προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες. Με την υπομονή της, προσέφερε μόρφωση σε πολλούς μαθητές και τους βοήθησε να πάρουν τα πτυχία που επιθυμούσαν και να μάθουν να επικοινωνούν στα Αγγλικά. Στον ελεύθερο χρόνο της διάβαζε και διαβάζει λογοτεχνία ενώ υπήρξε συνδρομητρια στα περιοδικά Time και National Geographic στην προσπάθειά της να διευρύνει τους πνευματικούς της ορίζοντες.

Η φιλοσοφία της Κατερίνας είναι η εξής: Η γνώση είναι δύναμη και δεν σταματάει ποτέ. Πάντα πρέπει να ενημερωνόμαστε και να διαβάζουμε για να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε. "Γηράσκω αεί διδασκόμενος" όπως λέει το γνωμικό. Με κόπο και πίστη στο Θεό μπορούμε να εκπληρώσουμε τους στόχους και τις πιο βαθιές επιθυμίες μας και να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση και έμπνευση για τις νεότερες γενιές και κυρίως να έχουμε τον ρόλο του παιδαγωγού στους μαθητές μας. Τα Αγγλικά δεν είναι απλά μια γλώσσα, είναι εφόδιο για να κάνουμε την ζωή μας ευκολότερη. Πρέπει να προσπαθούμε να κατακτήσουμε την γνώση για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες δυνατότητες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βλέπεις έναν μαθητή σου να προοδεύει και να ξέρεις ότι έβαλες κι εσύ ένα λιθαράκι στα θεμέλια που προσπαθεί να χτίσει. "Ήσουν δίπλα του, τον καθοδήγησες και όταν περάσουν τα χρόνια και σε δει τυχαία στο δρόμο να σε θυμάται και να σε χαιρετήσει με αγάπη και εκτίμηση."

Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

(Albert Einstein)

Η διδασκαλία πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αυτά που προσφέρονται να αντιλαμβάνονται ως ένα πολύτιμο δώρο και όχι σαν αγγαρεία.